

**Spiegel**

'Anouk Beerents verkoopt mooie antieke spiegels. Deze is helemaal verweerd, prachtig. Ik hou ervan als spullen een identiteit hebben, dat je weet, er is er maar een van. Dat vind ik gewoon tof.'  
Naast de spiegel hangt eigen werk van Krabbé.



**Meisje**

'Dit is een meisje dat ik ergens zag lopen, ze had zo'n ontroerend jurkje aan. Ik zat op een terras, maakte er een tekening van en nu is het een schilderij: Summer.'